

*'Nooit staan jullie er alleen voor,
want ons hart is groot en liefdevol'*

Anika



Nieuwsbrief 7, november 2010

Lieve donateurs, familie en vrienden,

De maanden vliegen aan ons voorbij en terwijl ik jullie weer op de hoogte stel van onze laatste 6 maanden in Peru, zijn wij ondertussen bezig met het maken van nieuwe plannen en het opstellen van begrotingen voor 2011.

Onrustige maanden in Nederland, zonder kabinet. Velen waren in afwachting van het nieuwe kabinet, en daar is het dan in oktober 2011. Een verrassende combinatie, wat zorgt voor veel onrust, vragen, onzekerheden en bezuinigingen. Onze prachtige culturele activiteiten worden flink gekort, maar ook in de ontwikkelingssamenwerking wordt flink gesneden. Wij moeten dus een stapje terug doen, maar de weeskinderen en jongeren die nu net een stapje dichterbij zijn naar dat menswaardige, onafhankelijke bestaan laten we nu toch niet in de steek!

Inmenszo in Cusco

Studenten, beurzen en coördinator.

Onze nieuwe coördinator, Richar Salavaldez, is vanaf maart 2010 voor 20 uur per week actief voor ons jongerenproject. Hij begeleidt, adviseert en beoordeelt de school c.q. thuissituatie van onze jongeren.

Hij voert zijn werk punctueel en accuraat uit, een aanwinst waar wij en onze jongeren erg blij mee zijn!

Dit jaar heeft hij een gemiddelde van 45 jongeren begeleid. De komende maanden zullen er 12 jongeren hun studie afronden en zij worden door Richar voorbereid om de arbeidsmarkt te betreden.

Recent zijn er weer 9 kinderen uit een weeshuis ingestroomd. Zij participeren eerst in ons programma door aanwezig te zijn bij de maandelijkse jongerenbijeenkomsten en workshops. Zo kunnen wij hen eerst al een tijdje observeren en wanneer ze de middelbare school verlaten verder begeleiden bij hun studiemogelijkheden.

Vanaf 2011 zullen we het programma enigszins aanpassen door de jongeren eerst via een korte vakgerichte opleiding van 3 – 6 maanden naar een parttime baan te begeleiden. Wanneer zij een baan hebben kunnen zij een aanvraag doen voor een (deel)studiebeurs. Hiermee stimuleren we dat de jongeren niet geheel afhankelijk van ons worden en eerder hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om op eigen benen te staan.



Richar op huisbezoek bij studente

Jongerenweekenden in Urubamba.



Dit jaar hebben we twee weekenden (mei en september) georganiseerd waarbij er vier groepen jongeren een weekend in een internaat in Urubamba verblijven. Het leert ons dat deze weekenden zeer belangrijk zijn omdat we er niet alleen verschillende thema's onder begeleiding van een psycholoog behandelen, maar ook de uitwisseling van de ervaringen van de jongeren onderling is een belangrijk punt. De meeste jongeren zien

elkaar alleen bij de wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten en in zo'n weekend. Tijdens de informele momenten wordt er ook aan vriendschap en vertrouwen gewerkt.

De thema's die op een dynamische manier door onze psycholoog worden behandeld bestonden deze keer uit:

- vriendschappen, assertieve communicatie, affectie en omgaan met je emoties.
- verliefdheid, liefde als deel van onze persoonlijke ontwikkeling.
- jezelf leren kennen, verwachtingen, verplichtingen en levensdoelen.
- je agenda beheren, prioriteiten stellen, tijd indelen, taken op de werkvloer en binnen de familie.



Er waren 80 deelnemers per weekend uit verschillende jongerengroepen (San Isidro, Villa Maria, Racchi en Waykis).

Cultureel studiecentrum Yachay Wasi

In onze laatste nieuwsbrief van maart 2010 schreven we al dat we een cultureel studiecentrum gingen openen in één van de achterstandswijken, San Sebastian in Cusco. In April openden we onze deuren en in eerste instantie werkten we samen met één school waarmee we een overeenkomst hadden afgesloten. Zij waren zeer enthousiast en onze klassen wiskunde en taal zaten snel vol. De creatieve lessen liepen wat minder goed. In de loop van het eerste semester liep het aantal leerlingen terug. We hebben een klein onderzoekje gedaan om te inventariseren waar we onze plannen moesten bijstellen. We zitten nu midden in het tweede semester en de bibliotheek is overvol. We hebben het centrum opengesteld voor alle scholen uit de omgeving. Maar met name de jonge kinderen, tussen 8 en 13

jaar, bezoeken ons centrum. Hier ligt duidelijk een behoefte, dit kwam ook naar voren bij onze ouderavond. Ouders hebben geen tijd, kennis of middelen om hun kinderen te helpen bij hun huiswerk. Hier voorzien we dus in een behoefte, maar we willen natuurlijk ook graag de jongeren vanaf 14 jaar bereiken. Op dit moment zijn we aan het inventariseren waarom zij op dit moment nauwelijks gebruik maken van ons centrum. Aan de hand van onze inventarisatie zullen we het plan 2011 uitwerken.



Bibliotheek Yachay Wasi

Inmenszo in Nederland

Jaarlijkse borrel in Schouburg De Nieuwe Doelen.

Dit jaar werd onze jaarlijkse borrel, waarbij we onze donateurs en vrienden van Inmenszo uitnodigen om hen te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en hen op de hoogte te stellen van onze projecten in Peru, aangeboden door Schouburg De Nieuwe Doelen en Broodkapje. Onder het genot van een hapje en drankje vertelde ik over het verloop van ons project in Cusco en sprak ik mijn zorg uit over de crisis en de bezuinigingen ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Hoe hard wij de steun van onze donateurs nodig hebben om ons werk met de benadeelde, achtergestelde jongeren te kunnen realiseren. H  l  ne Lakmaaker van Galerie Westwagenstraat heeft deze middag wat mooie werken geveild, waarvan een deel van de opbrengst naar onze projecten gaat.

Juniorkamer organiseert bierfeest.



In oktober zijn er natuurlijk de traditionele bierfeesten en zo ook in Gorinchem! Dit jaar organiseerde de Juniorkamer een groots bierfeest Buiten de Waterpoort. Er werd niet alleen veel bier verkocht deze avond, er was ook een loterij... En de opbrengst hiervan kwam ten goede aan onze organisatie.

Fantastisch, we mochten uit handen van de voorzitter, Meindert Wiesenekker, een cheque van 1000,- euro ontvangen.

Actie Andes brood afgerond.

Afgelopen jaar heeft Bakker Bas echt een heerlijk brood verkocht, waarvan ook nog eens een deel van de opbrengst naar onze stichting ging. Het Andes brood! Zaterdag 16 oktober jl. sloten we de actie af met een zeer geslaagde dag in het Piazza centrum, we verkochten bijna 400 broden.

Uit handen van Bakker Bas ontvingen we een geweldige cheque van 1100,- euro.

Bakker Bas, een ambachtelijke bakker met zijn hart op de goede plek!



Laatste verkoopdag Andes brood

Kerstpakketten, nu nog bestellen!

Elk jaar bedanken vele mensen elkaar door het geven van een prachtig feestpakket of kerstgeschenk. Dit jaar een pakket cadeau doen waarbij je een warm hart toedraagt aan de jongeren in Peru, dat kan door de pakketten bij Inmenszo te bestellen! Tot 10 december kunt u nog bestellen, dus ga snel naar onze site: www.kerstpakketten-peru.nl, jullie een mooi kerstpakket, zij de kans op scholing en een betere toekomst! Maar bestel wel snel, want de voorraad is beperkt!

Tenslotte...

Als jullie er niet zijn, is Inmenszo er niet. Als Inmenszo er niet is, is er geen ondersteuning voor de achtergestelde kinderen en jongeren in Cusco. We hebben steeds vaker zorgen om ons financiële plaatje rond te krijgen, maar wij vechten er voor. Wij hopen dat u, ondanks alle onzekerheden en zorgen, mee wilt vechten voor een rechtvaardig bestaan voor iedereen! De jongeren hier in Cusco verdienen het. Zij wensen jullie alvast een mooie december feestmaand! En ik sluit me daarbij aan, alle goeds voor jullie allemaal!

Lieve groet,

Anika



Op bezoek bij een ex-student

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Wilt u een actie samen met ons opzetten mail ons dan: info@inmenszo.com of bel naar ons secretariaat: 0653-535095.

Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. 0653 535095
ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620
Rabobank te Gorinchem nummer 12 71 85 526

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com