

*'Regen, regen, laat de zon weer schijnen,
zodat Cusco weer kan stralen!'*

Anika



Nieuwsbrief 6, maart 2010

Lieve donateurs, familie en vrienden,

De ene natuurramp volgt de andere op de laatste maanden. Zo werd ook Peru slachtoffer, in januari 2010 werden de provincies Cusco en Apurimac ernstig getroffen door zware regenval en trad de rivier Vilcanota buiten zijn oevers. Duizenden toeristen zaten opgesloten in Aguas Calientes bij de ruïne Machu Picchu, omdat de treinverbinding naar Cusco geheel verwoest was. Maar die werden gelukkig allemaal gered. Erger is de schade in de 'Heilige Vallei' waar huizen en wegen verdwenen. In totaal werden 20.000 mensen slachtoffer. En tot aan vandaag regent het nog veel en blijft de schade maar toenemen.

De economie in Cusco en omgeving incasseerde harde klappen, landbouwgronden verwoest, toerisme viel bijna geheel weg, waardoor ruim 1400 extra werklozen in Cusco.

Het enige wat we kunnen doen is positief blijven, wachten op de zon en het weer aantrekken van het toerisme. Ondertussen gaan we door met waar we gebleven waren en zijn de projecten in februari weer gestart na een lange zomervakantie.



Inmenszo in Cusco

Studenten en begeleider



Zoals we in de vorige nieuwsbrief beloofden doen we hierbij verslag van de resultaten van onze studenten in 2009.

We hebben jongeren begeleid vanaf 15 tot 26 jaar, die om sociale of economische redenen voor onze studiebeurs in aanmerking kwamen.

Daarvan zaten er nog 18 op de middelbare school, van deze groep zijn er 5 geslaagd en de

rest vervolgt dit jaar hun school. Van de vijf studenten die geslaagd zijn hebben we er twee ingeschreven voor een nieuwe studie. De andere drie zijn zich nog aan het oriënteren wat zij willen gaan studeren. Drie studenten volgen een opleiding in toerisme en gaan dit jaar afronden.

Eén student is aan het werk gegaan in een restaurant na zijn opleiding voor kok. Twee meisjes studeren voor verpleegkundigen en zitten in hun tweede jaar en Grimalda begint aan haar 3^e semester voor klinisch laborante. Harry studeert medicijnen. Gumercindo vervolgt zijn opleiding voor interieur ontwerper. Apolinar heeft zijn opleiding 'webdesign' voltooid en is aan het werk voor een Amerikaanse organisatie die hier een kliniek heeft. Alfredo en Silvana runnen hun restaurant in Cusco, net als Tomás met Alejandro in Ollantaytambo. Juan en Ricardo hebben allebei werk gevonden in een hotel en Saddam werkt in een motorverhuurbedrijf. Vijf jongeren hebben door de loop van het jaar afgehaakt maar al met al een mooi en bevredigend resultaat.

In december hebben we afscheid genomen van onze coördinatrice die onze jongeren begeleidde.

Maria Luisa is 62 jaar en het werk wat zij met plezier heeft uitgevoerd was niet het meest eenvoudige en kostte veel energie. Het was tijd voor haar om uit te gaan rusten en zo hebben we tijdens ons kerstdiner afscheid genomen van haar. Per 1 maart hebben we een nieuwe coördinator kunnen vinden en hij is vol enthousiasme aan de slag gegaan.



Reis Wayqecha



In december hebben we ons jaarlijkse uitstapje met een groep studenten gemaakt. We zijn dit jaar richting de jungle van Peru gegaan waar antropologen en biologen onderzoekscentrum Wayqecha hebben opgericht. Na een lange reis over onverharde wegen en een buschauffeur die zo zuinig was op zijn bus, dat hij ons drie keer liet uitstappen want met al dat gewicht zou zijn bus over de grond gaan, kwamen we aan in een dichtbebost gebied waar de jungle van Peru begint. Die dag vertelden biologen ons alles over de bomen en planten die er groeien, de vogels en andere dieren die er leven. Hoe flora en fauna elkaar in stand houden en over de onderzoeken die worden gedaan om meer te weten te komen over de natuur in de jungle van Peru en het behoud er van. Onze leerlingen hebben veel geleerd die dag en hebben een verslag geschreven over hun ervaringen.

Cultureel studiecentrum Yachay Wasi

Vanaf 1 april starten we een nieuw project in samenwerking met Inca Educa, cultureel studiecentrum Yachay Wasi (betekent: huis om te leren). Het project gaat voor een jaar lopen als 'pilot'. In dit studiecentrum kunnen we per jaar tussen de 80 en 100 jongeren ontvangen om hen te begeleiden bij wiskunde en taal, wat hier in Peru namelijk op een heel laag niveau ligt. Dit worden verplichte onderdelen, daarnaast kunnen de leerlingen zich inschrijven voor workshops theater, radio, tekenen en schilderen. Er komt een bibliotheek en een ruimte met computers. We zijn druk met de voorbereidingen, promoten van het studiecentrum bij scholen, lokalen inrichten, materialen

aanschaffen en het aanstellen van leraren. Met enthousiasme kijken we uit naar het eerste semester en zullen jullie de volgende keer vertellen over onze eerste resultaten en ervaringen.

Inmenszo in Nederland

Actie Bakker Bas

Op 30 december 2009 is de actie van start gegaan: Bakker Bas bakt voor Inmenszo.

In het Piazza Center werd die dag het Andes brood verkocht, een overheerlijk brood vol granen en vitamines.

Het bevat vier oergranen, waaronder ook quinoa uit de Andes in Peru, die maken dat dit brood niet alleen zeer gezond is maar ook nog eens vol van smaak.

Ter introductie van het brood en het warme hart wat Bas Inmenszo toedraagt, ging de gehele opbrengst van die dag naar onze stichting om jongeren in Peru verder op weg te helpen.

Maar hier blijft het niet bij, het komende jaar zal Bas alle dagen het Andes brood in de winkelschappen te koop aanbieden. Dit betekent



niet alleen dat een ieder het verrukkelijke brood kan proeven maar ook nog eens dat bij elk verkocht brood een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan Inmenszo!

Dus wanneer jullie de filialen aan de Koningin Wilhelminalaan 75 of in het Piazza Center 10 in Gorinchem bezoeken, koop dan naast jullie heerlijke aankopen van Bakker Bas ook het Andes brood en help onze jongeren in Cusco, Peru. Dank jullie wel!!

Gemeente Gorinchem op de bres voor Goede Doelen

Gemeente Gorinchem en COS Zuid-Holland (regionaal advies- en kenniscentrum voor internationale samenwerking) organiseerden afgelopen januari een bijeenkomst in het stadhuis voor een ieder die iets te maken heeft met ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben ons die avond geprofileerd en hebben met wethouder Biemans, raadsleden en andere genodigden van gedachten gewisseld over de bijdrage van de gemeente ten aanzien van millenniumdoelen. Zie ook de website van de gemeente: www.gorinchem.nl, button millenniumdoelen.



Inmenszo's laatste update...

Voor de mensen onder ons die mijn proces c.q. gevecht herinneren met de immigratiedienst heb ik nu fantastisch nieuws: in november 2009 heb ik mijn vergunning om te wonen en te werken in Peru ontvangen. Nu mag ik ook aan het hoofd staan van Inmenszo Peru en kunnen we ook hier legaal aan de toekomst bouwen, zover dat lukt in een toch wel corrupt land natuurlijk. Maar wij voldoen aan onze verplichtingen en daar gaat het om!

Tenslotte....

Zoals altijd wil ik jullie, onze donateurs, onze steun en toeverlaat, vanuit de Andes weer bedanken omdat jullie ons werk hier mogelijk maken! Natuurrampen, een economische crisis, meer dan ooit hebben wij jullie nodig om ons werk voort te zetten om een mooiere wereld te creëren waarin een ieder de kans krijgt zich te ontwikkelen en gelijkwaardig te zijn!

Wij rekenen op jullie!

Succes met alle bezigheden, waar dan ook ter wereld.

Gorinchem of Cusco, Lima of Amsterdam, dat voor een ieder de zon mag schijnen!

Lieve groet,

Anika



Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Wilt u een actie samen met ons opzetten mail ons dan: info@inmenszo.com of bel naar ons secretariaat: 0653-53 50 95.

Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. 0653 53 50 95

ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620

Rabobank te Gorinchem nummer 12 71 85 526

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com