

*'Het leven kan ik niet veranderen,
wel iemands leven.'*



Anika

Nieuwsbrief 3, juni 2008

Lieve donateurs, familie en vrienden,

Daar is hij dan, de derde nieuwsbrief van Inmenszo. Doordat ik de afgelopen 8 maanden in Cusco actief bezig geweest ben met de praktische uitvoering, heb ik jullie helaas alleen via mijn weblog en de Gorcumse Courant kunnen informeren. Ik ben dan ook blij om jullie via deze derde nieuwsbrief weer uitgebreid op de hoogte te brengen van Inmenszo.



Inmenszo groeit, en ook de kinderen!

Inmenszo is de afgelopen periode van 15 naar 70 jongeren gegroeid. We ondersteunen deze 70 op verschillende manieren in de aanloop naar hun zelfstandigheid en een menswaardig bestaan. Maar we groeien niet alleen in omvang maar ook de persoonlijke groei van onze jonge deelnemers aan de projecten van Inmenszo is groot.

Inmenszo in Cusco...

Vanaf november heb ik me bezig gehouden met begeleiden van de studenten in het vinden van een geschikte studie, stage of baan. Met hen bezocht ik opleidingsinstituten en bedrijven. Daarnaast hebben we in de vakantieperiode culturele activiteiten aangeboden aan deze groep. Al deze activiteiten hebben tot doel de kinderen naast het werken en studeren leuke en leerzame dingen te laten beleven zodat zij gemotiveerd blijven en het belang van hun studie, stage of werk in gaan zien, en het ook tot een goed einde brengen.



Voor een groep jongeren hebben we een tekenleraar aangesteld. De vreugde en gedrevenheid waarmee zij werkten was ongekend. De resultaten waren er naar!

Met 18 studenten hebben we een cultureel uitstapje gemaakt naar Arequipa. We bezochten daar een klooster, musea maar we zijn ook heel ontspannen een middagje naar het strand geweest. Voor de meeste was het de eerste keer was dat zij de zee zagen.



Voor verschillende projecten hebben we een magiër ingehuurd die een show bracht waarbij alle kinderen voor een uur lang hun bezorgdheden van alle dag vergaten. Vooral de interactie bij Salud Mental waar geestelijk gehandicapten wonen zal ik nooit vergeten!

Verder heb ik gezocht naar een locatie om een 'eigen' lunchroom met opleidingsmogelijkheden te openen. Hier zouden we de jongeren zelf de mogelijkheid kunnen bieden op stage/werkplekken. Net twee weken voor mijn terugreis naar Nederland bood iemand een goede locatie aan. Een prachtig oud pand, op een interessante plek, waar ze fairtrade producten willen verkopen aan toeristen maar waar ook ruimte is voor een restaurant/lunchroom. Ik ben op dit moment druk bezig om de financiële kant op een rijtje te zetten en de mogelijkheden om een opleidingsrestaurant te beginnen verder uit te werken. Eind augustus ga ik terug om de locatie te bekijken die op dit moment verbouwd wordt. Wordt mijn droom al zo snel waarheid?????

Inmenszo en projecten

Inmenszo is ook een aantal langdurige projecten gestart en ondersteunt bestaande projecten. Dit zijn:

Jongeren bijeenkomsten, een schot in de roos

Eén keer per maand komen de jongeren bij elkaar onder begeleiding van een coördinator. We hebben een vaste coördinator aangesteld die hen begeleidt in hun dagelijks leven. Denk hierbij aan zaken als studie, stage, werk en sociale beslommeringen. Per 1 januari heeft Inmenszo in samenwerking met de Stichting SpelendeWijs ook een psycholoog aangesteld. Hij maakt nu met elke student een 'plan van aanpak' en praat met hen over de problemen waar zij tegen aanlopen. Ook zijn er interactieve workshops. Een 'schot in de roos', bij de eerste groep (25 studenten) zien we een verbetering in zelfvertrouwen en levensverwachting. Allen studeren, lopen stage of hebben een baan.

Het Tiernmoedersproject

Een te vaak voorkomend probleem, meisjes van 14, 15 jaar die zwanger raken en dan verstoten worden. De scholen accepteren hen niet want het is een schande en verkeerd voorbeeld. Kans op educatie verkeken.... Maar per 1 januari ondersteunt Inmenszo voor 50% het tiernmoedersproject i.s.m. Stichting Inca Educa. Achttien jonge moeders volgen een opleiding en nemen deel aan workshops bij Inca Educa, terwijl tegelijkertijd de baby's worden opgevangen. Laatst vroeg ik een jonge mama 'hoe verliep je bevalling'... 'oh Anika, traumatisch, wat een pijn! Maar gelukkig kan ik hier mijn ervaringen delen en met mijn opleiding hoop ik straks toch een baan te kunnen vinden.'



Charitatieve nachten

In samenwerking met de bars Real McCoy, Indigo en Tres Mundos hebben we achtereenvolgens een 'Charity Cocktail night, Latin night en (natuurlijk) Koninginnefeest georganiseerd. Deze avonden werkten onze studenten, obers en barmannen in spe, om het jongerenproject te promoten. Tevens hebben we een mooie opbrengst opgehaald van 950 soles, waar de jongeren eind van het jaar zelf over stemmen waarvoor wij dit gaan gebruiken.



Tenslotte....

Graag wil ik jullie bedanken voor alle mogelijkheden die jullie creëren op welke manier dan ook zodat wij kunnen blijven groeien! Ik wil jullie een fantastisch mooie zomer wensen en hoop jullie natuurlijk allemaal te zien voordat ik weer vertrek naar Peru. Ik ben bezig om een sponsorborrel te organiseren maar daar informeer ik jullie later over. Voor degenen die op vakantie gaan, goeie reis, veel plezier en vooral genieten!

Lieve groet,

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Een mooi gebaar en blijf kinderen in Peru. Dank je well!

Stichting Inmenszo Weessteeg 10 4201 CM GORINCHEM tel. 0622 66 97 91

ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620

Rabobank te Gorinchem nummer 12 71 85 526

Voor informatie kunt u natuurlijk onze website bezoeken: www.inmenszo.com Maar we zijn nu ook te vinden op de websites: www.bookingbox.org (klik Cusco en dan projecten) en www.mambapoint.tv