

*'Acht is het getal van oneindigheid
Eén heeft een begin en een eind
2018 verandert Inmenszo maar
oneindig blijft de liefde voor ieder kind'*

Anika

Nieuwsbrief 18, december 2017

Lieve donateurs, familie en vrienden,

Men zegt wel eens aan alles komt een einde.... misschien wel of toch ook niet? Want elke einde is ook een nieuw begin. Net terug uit Cusco breng ik u op de hoogte van ons laatste nieuws vanuit Peru. In januari 2018 is het 12 jaar geleden dat ik voor het eerst vertrok richting de hooglanden in de Andes, de stad Cusco. Ik kon toen nog niet vermoeden wat er de jaren erna zou volgen. Nu blik



ik samen met u terug op 12 jaar activiteiten in Peru, waarbij wij vele kinderen het steuntje in de rug gaven dat zij misten. Voor ontelbaar veel kinderen maakte onze organisatie het verschil. En ik mocht twee weken terug ervaren en horen hoe het de kinderen en de jongeren nu vergaat, wat een rijkdom en liefde om mij heen. De kinderen van toen zijn nu jongvolwassenen met banen en een eigen gezin. De Peruaanse overheid en bevolking neemt taken over, zoals het hoort te gaan. De economie

blijft groeien en de stad telt meer voorzieningen dan voorheen. Daarom vonden wij het tijd om de deuren te sluiten en het laatste project 'Yachay Wasi' over te dragen. Wij vonden een zeer geschikte partner in de rurale zone met het project 'Pachachaca'. Op 6 december 2017 droeg ik het project over en dat betekent dat Inmenszo een andere weg inslaat.

Inmenszo in Cusco

Overdracht Cultureel studiecentrum Yachay Wasi aan Pachachaca

Van de start tot de sluiting op 15 december 2017 hebben wij met een team van lokale professionals met veel bevoegenheid honderden kinderen begeleid bij hun onderwijs, persoonlijke en creatieve ontwikkeling. Gezien het feit dat in de stad steeds meer voorzieningen zijn gekomen



en de economie blijft groeien, zagen wij het aantal deelnemers aan ons programma de laatste twee jaar teruglopen. Dit heeft ons doen besluiten het project over te dragen aan een lokale stichting in de rurale zone. De stichting wordt gerund door een Nederlands-Peruaans echtpaar en bedient een gebied, Calca en de omliggende hooglanden, waar veel gezinnen nog in (extreme) armoede leven. Het project bevat drie programmalijnen: gezinshuis voor (al dan

niet tijdelijk) inwonende kinderen, educatief gemeenschapshuis voor de omgeving en centrum voor ambulante hulpverlening en activiteiten in de gemeenschap. Alle middelen uit ons project Yachay Wasi zijn overgedragen, maar ook hebben wij ervoor gezorgd dat de kennis van jarenlange ervaring kon worden overgedragen. Samen met onze coördinator Eliana Ponce hebben wij deze kennisoverdracht verzorgd. Natuurlijk is een dergelijk besluit niet makkelijk, maar het voelt goed dat er bij 'Pachachaca' weer ontzettend veel kinderen gebruik kunnen maken van alle materialen. En dat hun team met onze kennis het werk voortzet, waar wij bij Inmenszo de afgelopen 12 jaar aan hebben gewerkt. Wij wensen Pavel, Liesbeth en hun team ontzettend veel succes bij alle werkzaamheden in Calca!



Inmenszo in Nederland

De 2^e Stadstafel Gorinchem

De weergoden waren de organisatie en de tafelgasten meer dan gunstig gestemd, want het leek weer op een Italiaanse zomeravond. De Stadstafel waarbij het gaat om verbinding, samenwerking en duurzaamheid was weer een groot succes. Ook deze keer verzorgden leerlingen van het Omnia College de maaltijd i.s.m. de horeca-ondernemers van de Langendijk. Daarnaast leverde het een prachtige bijdrage op van € 1.100,00 die wij doneerden aan de projecten van Stichting Abrazos, die kinderen met autisme begeleidt in Peru. Ook het project 'Pachachaca' t.b.v. het educatieve gemeenschapshuis in Calca ontving een bijdrage.



Buurtzorg Nederland



Door een persoonlijke opdracht kwam ik in contact met de oprichter van Buurtzorg en zorgverbeteraar Jos de Blok. Als je het over bevlogenheid hebt, dan gaat het over Jos. Hij gooide in 2006 het roer om, in 2006 vertrok ik naar Peru en gooide het roer om. Toevallig. Niet toevallig is zijn overtuiging dat het aanbieden van zorg anders moest en anders kan. Buurtzorg is de toonaangevende organisatie in het sociaal domein en groeit al jaren sterk door. Niet alleen in NL maar ook wereldwijd. Jos de Blok, een man met oog voor de mens, want daar gaat het om. Hij deed een prachtige donatie aan Inmenszo. De bijdrage gaat naar het project voor ambulante hulpverlening van de stichting Yachaychaca in Peru. Namens hen dank je wel Jos!

Inmenszo was bij 'Hallo Wereld'

Tijdens het eerste 'Hallo Wereld' event in Gorinchem op 23 september 2017 was Inmenszo ook aanwezig met een kraam. Deze dag stond in het teken van de global goals. Een dag waarbij ontmoeten, diverse culturen, mensenrechten en (ontwikkelings-)samenwerking centraal stonden. De opbrengst van de verkoop van de Peruaanse cadeau artikelen kwam geheel ten goede aan de projecten van Inmenszo.



Inmenszo wil u graag bedanken!

Na jarenlange steun, in welke vorm dan ook, willen wij u bedanken! Wij bedanken ook alle partners, subsidieverstrekkers en vrijwilligers! Want wat hebben wij samen met onze Peruaanse



collega's veel werk kunnen verzetten. Voor veel kinderen is hun toekomstbeeld positief bijgesteld, door hen te hebben gesteund in hun persoonlijke, educatieve en creatieve ontwikkeling. Dit werk is uitgevoerd door mensen op locatie, maar wij beseffen ons natuurlijk dat dit alleen mogelijk was dankzij uw steun! Via onze nieuwsbrief kunnen wij niet voldoende uitdrukken wat dit heeft betekend voor ieder kind. Daarnaast vinden wij een

persoonlijk bedankje veel leuker. Daarom nodigen wij u graag uit om samen met ons deze periode van 12 jaar af te sluiten met een terugblik, hapje en drankje. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zult u begin januari 2018 van ons ontvangen.

Tenslotte de toekomst

Als mensen aan mij vragen 'ga je nu niet meer naar Peru?' dan is het antwoord pertinent 'Tuurlijk wel'. Peru is mijn 2^e thuis, 'mijn kinderen' zijn daar, een deel van mijn leven ligt daar. Ik blijf mij inzetten voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom blijft Inmenszo als Stichting gewoon bestaan. Jaarlijks zal het bestuur bepalen welke projecten zij wil ondersteunen. Dus de rol van Inmenszo verandert wel degelijk. Van een uitvoerende organisatie wordt Inmenszo een stichting die meedenkt met initiatiefnemers, adviseert en kleinschalige projecten op locatie



wil ondersteunen. Zo gaat de jarenlange ervaring en kennis niet verloren, maar bovenal wil Inmenszo een steentje blijven bijdragen aan de maatschappij. Mijn persoonlijke liefde voor de wereld, kinderen en cultuur zal altijd blijven bestaan!

In december was ik in Peru en het is zo mooi om kinderen die ik in 2006 begeleidde nu weer te ontmoeten als jong volwassenen. Zij nemen mij nu mee op pad, vertellen over hun leven, hun dromen, hun ontwikkelingen. Als één van de jongens vertelt over zijn zoektocht naar zijn verleden, raken

we uitgebreid in gesprek. Als ik voorstel om te onderzoeken of zijn moeder toch nog leeft (vader is overleden toen hij 3 jaar was), is zijn antwoord overtuigd 'nee, dat wil ik niet'. 'Ik heb jou, jij hebt mijn leven vorm gegeven, jij gaf mij een voorbeeld. Ik ben blij met waar ik nu sta en ik ben geworden wie ik ben door jouw steun en 'opvoeding'. Ik ben gelukkig zo.' Ik moest denken aan een spreuk die op onze Inmenszo flyer staat 'Het leven kun je niet veranderen, maar iemands leven wel.'

Namens alle kinderen, collega's in Peru en de vrijwilligers van Inmenszo NL, wens ik u heel fijne feestdagen! Dat 2018 een stralend, liefdevol en vredig jaar mag worden!

Lieve Kerstgroet,



Stichting Inmenszo Poterne 35 4207 ER GORINCHEM tel. 06- 22 669791

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 11066620

Rabobank te Gorinchem IBAN: NL57RABO0127185526

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com