

*'Waar ligt Peru?'
Vraagt een kind aan mij
'Is dat ver weg?'
'Ja, heel ver weg', zeg ik,
'12.000 km bij ons vandaan,
maar Peru zit in mijn hart,
dus het is toch heel dichtbij!'*

Anika

Nieuwsbrief 16, december 2015

Lieve donateurs, familie en vrienden,

Het jaar 2015 bleek in veel opzichten een zeer bewogen jaar. Complexe kwesties over geweld, terreur, verontrustende klimaatsveranderingen, voedselproblematiek en ga zo maar door. In 2015 werden de Millenniumdoelstellingen aangepast naar de Social Development Goals 2030. Er waren wereldwijd veel verbeteringen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, klimaat, etc. maar lang niet alle doelstellingen zijn behaald. Dus nu verder met het realiseren van de doelstellingen voor 2030. Ook Inmenszo stelt zich ieder jaar weer nieuwe doelen. Wat hebben wij in 2015 gedaan om deze te behalen en wat is er uitgevoerd? In deze nieuwsbrief nemen wij u graag mee naar Cusco en delen wij de laatste ontwikkelingen met u voordat de kerstvakantie aanbreekt.

Inmenszo in Cusco

Jongerenprogramma afgerond

Begin 2015 hebben wij zoals aangekondigd het jongerenprogramma geheel afgerond. Een aantal studenten ronden hun opleiding af onder begeleiding van onze collega stichting HoPe. Inmenszo draagt alleen nog zorg voor de financiële bijdrage zodat alle studenten die een studie waren begonnen, deze ook af kunnen ronden.



Tijdens mijn bezoek aan Cusco in juni jl. werd nog eens bevestigd hoe de levens van de jongeren die hebben deelgenomen aan het studiebeursprogramma veranderd is. Een ex-student bezocht ons kantoor in Cusco. Hij wilde mij iets laten zien. Vol van blijdschap over ons weerzien vertelde hij mij dat hij zijn universitaire studie antropologie geheel had afgerond. Hij toonde mij vol trots zijn diploma! Hij was naast zijn studie documentaires gaan maken en had deelgenomen aan uitwisseling met de filmacademie in Gent. Ik heb wat werk van hem bekeken, geweldig! Hij vertelde dat toen hij in het weeshuis opgroeide nooit had gedacht dit te kunnen bereiken. Maar met zijn doorzettingsvermogen en een steuntje in de rug heeft hij toch kunnen bereiken wat eens onhaalbaar leek. Zo fijn!

Cultureel studiecentrum Yachay Wasi

Het Cultureel Studiecentrum bevindt zich nu al weer 4 jaar in de wijk San Sebastian. Hierdoor ontvangt het centrum kinderen uit de wijk die al een aantal jaren meedoen aan het programma van



studiecentrum Yachay Wasi. Er zijn bij hen belangrijke vooruitgangen geboekt. Naast aantoonbaar verbeterde schoolresultaten zijn wij er trots op dat de kinderen ook emotioneel en sociaal positieve veranderingen vertonen. De solidariteit die zich heeft ontwikkeld, wordt via de kinderen ook doorgegeven aan hun ouders. En zo ontstaat er druppelsgewijs een andere en betere leefomgeving.

Naast de bijscholings- en huiswerklessen, die van maandag tot en met vrijdag plaats vinden voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar, bieden wij zoals ieder jaar ook creatieve lessen en workshops aan.

Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten gerealiseerd i.s.m. met de gemeente San Sebastian. Dit is een positieve ontwikkeling. Tenslotte kun je hierdoor je krachten en kennis bundelen. Er waren diverse theater- en muziekpresentaties.



Er waren ook weer sportieve activiteiten. De organisatie Red Nor Oriental nodigde kinderen, ouders en verzorgers uit om deel te nemen aan een voetbaltoernooi.

Voor de 3^e keer op rij organiseerde het team van Yachay Wasi de sponsorrin Carrera Rio Loco! De gemeente was enthousiast en sponsorde T-shirts en zorgde voor wat lekkers voor onze renners. Diverse ouders en familieleden

verkochten gelatine en zoete lekkernijen om bij te dragen aan de uiteindelijk prachtige opbrengst van 2000,- soles (bijna 600 euro).



Het 1^e semester werd afgesloten met een 'literaire tour' op uitnodiging van het ministerie van Cultuur. Er waren 25 kinderen van Yachay Wasi geselecteerd die mochten deelnemen. De tour ging langs verschillende pleinen in Cusco en daar werd literatuur voorgedragen en kennis getest. Er werden ook boeken als prijzen uitgedeeld.

In het 2^e semester vond er een bijzondere uitwisseling plaats. Inmenszo en LAFF verzorgde samen met het project Valle Sagrado een culturele uitwisseling tussen kinderen uit de stad en kinderen van het platteland (lees bergen, maar zij leven dus in rurale zones;-)). Wat leerden zij veel van elkaar en over hoe een ieder leeft en beïnvloed wordt door de omgeving waarin hij/zij opgroeit.



De buitenbioscoop voorstelling bij Yachay Wasi in de straat zorgde voor veel plezier. En als klap op de vuurpijl dit jaar verzorgden een aantal buitenlandse studenten onlangs een lezing en workshop over astrologie. De kinderen wisten niet wat zij meemaakten. Wij zijn enorm blij met de bijdragen van een ieder om dit alles mogelijk te maken!

Juist door deze diversiteit aan activiteiten naast het vast aanbod van de lessen, worden de kinderen gestimuleerd in hun persoonlijke, culturele en creatieve ontwikkeling. En dat is duidelijk waarneembaar!



Werkgroep: Grupo Juvenil Expresiones Inmensas

Op initiatief van een aantal deelnemende kinderen is er een werkgroep ontstaan binnen het centrum. Deze kinderen/jongeren organiseren diverse activiteiten zelf. Ook zijn zij het visitekaartje van Yachay Wasi bij externe aangelegenheden. In 2016 zullen zij zich samen met de leiding ook buigen over de financiële ontwikkelingen en hoe zij in Cusco meer inkomsten kunnen genereren.

Met veel plezier kijken wij terug op een jaar waarin de Peruaanse leiding en werknemers samen met de lokale gemeente, als wel diverse lokale als internationale organisaties een divers educatief en interactief aanbod konden verzorgen voor de deelnemende kinderen in Yachay Wasi.

Inmenszo in Nederland

Dank aan Impulsis



Een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie

Zoals ieder jaar zijn wij dank verschuldigd aan vele organisaties, stichtingen, fondsen, particulieren en vele anderen die al het werk in

Peru weer mogelijk hebben gemaakt! En onze dank komt een ieder toe. Toch willen wij deze keer de organisatie Impulsis even benoemen. De afgelopen drie jaar hebben wij veel steun ontvangen van deze organisatie. Naast hun financiële steun, zorgden zij voor kennisuitwisseling en ondersteuning op diverse vlakken. Ook brachten zij een werkbezoek en evalueerde met hun team de ontwikkelingen van ons project. Impulsis heeft haar werk afgerond en gaat nu verder onder de naam Edukans. Onze speciale dank gaat uit naar onze contactpersoon Karel Roos!

Administratiekantoor Kievits

Al jaren worden wij geheel belangeloos ondersteund bij onze financiële administratie en het verzorgen van de jaarverslagen door Administratiekantoor Kievits! Dit jaar vond er via PWC accountants een externe controle plaats en werd ons jaarverslag weer goedgekeurd! Een welgemeend 'dankjulliewel!' voor allen van administratiekantoor Kievits.

Jaarlijkse borrel in Peeriscoop

In maart hebben wij met veel plezier een presentatie en update verzorgd voor onze donateurs en achterban van Inmenszo. Tijdens deze presentatie kwam duidelijk naar voren hoe de studenten na afronden van hun studie aan het werk zijn gegaan en hun leven invulling hebben gegeven. Veel studenten zijn nu twintigers met een baan, relatie of gezin. Zij laten nog regelmatig weten hoe het met hen gaat en delen hun verhalen en foto's met



ons. Tijdens de borrel gaven wij ook aan dat de bemoeienissen vanuit Nederland zich beperken tot programmering, financiën en beleid. De dagelijkse uitvoering van het project is geheel in handen van ons Peruaanse team. Wij hopen dat zij in 2016 verder zullen verzelfstandigen. Het was een leuk en warm weerzien met onze achterban!

Omnia kookt Werelds

Voor het 3^e jaar een kook challenge met charity diner in Gorinchem, dit jaar bij het Omnia Collega. Vier topkoks, vier teams met leerlingen van de kookklas van het Omnia College, de enthousiaste docenten Susan Schuddeboom en Erik Blankenstein, samen met leerlingen (horeca) en alle andere vrijwilligers verzorgden op 14 oktober 2015 weer een fantastisch 4-gangen diner! In het kader van



wereldvoedseldag, armoededag en duurzaamheid werd er gekookt voor het goede doel! De koks van Kruiden&Jasmijn, De Gieser Wildeman, Le Bon'Apert en BovendeRivieren bestierden de keuken.



De jury bestond dit jaar uit Walther Buijs, directeur Rabobank (Particulieren), Astrid Schreuders, culinair tekstschrijver en Sylvia Terwisscha van Scheltinga, kunstenaar met passie voor koken en de Zuid-Amerikaanse keuken. Zij vonden alle gerechten bijzonder smaakvol. Alle koks gebruikten duurzame en verantwoorde producten in hun gerecht. Deze keer sprong het tussengerecht van Kruiden & Jasmijn eruit en kwam de eer toe aan kok Patrick de Rade met zijn team.

De avond bracht een geweldig bedrag van 2.254,- euro op!

Kussen met bijzonder verhaal

Wij hebben nog prachtige kussens op voorraad. Dus mocht u nog op zoek zijn naar een kleurrijk en bijzonder kussen voor u zelf of om kado te doen, laat het ons weten. De kussens zijn door Atelier Puma samen met de lokale bevolking gemaakt. En het bijzondere is dat zij zijn vervaardigd met materiaal uit de rokbanden van de rokken die de vrouwen niet meer dragen. Een fijn voorbeeld van duurzaam en verantwoord ondernemerschap, want de opbrengst komt toe aan de Peruaanse makers!



Gorinchem en Cusco

De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veel mensen verteld over mijn werk in Peru. Maar ik vertel ook graag hoe bijzonder het land is, de natuur is overweldigend, de cultuur is kleurrijk en divers en het land heeft een zeer rijke geschiedenis. Ook steeds bekender is de Peruaanse keuken, denk alleen



maar aan de quinoa, zoete aardappelen en asperges. Wilt u op een bijzondere manier de lokale cultuur proeven, reizen door het land van de Inca's in uw eigen ritme en in contact komen met de lokale bevolking? Kijk eens op de website van het ReisTeam (onderdeel van het Gorcums Reisburo) in Gorinchem. Uw reisspecialist, ook voor Peru! Informatie via de website van www.reisteam.nl (Zuid-Amerika – Peru).

Tenslotte....

Ik vroeg onlangs of een aantal kinderen mij een verslag konden schrijven over hun leven in Cusco, hun ervaringen in ons project Yachay Wasi en waar zijn van dromen.

Bijzondere persoonlijke verhalen maar ook met pijnlijke en schrijnende details. Kinderen die opgroeien zonder ouder(s), te maken hebben met (huiselijk) geweld en leven in armoede. En toch hebben ook zij grootse dromen!

Zoals veel kinderen dromen zij van toekomstige beroepen, voetballer worden, rechten studeren, danseres worden, leren zingen of naar Parijs gaan, etc. Maar één droom sprong eruit.

Het is de droom van Luis, hij groeide op met zijn moeder. Zijn vader is bijna altijd afwezig door zijn werk buiten Cusco. Lange tijd was Luis enig kind, maar sinds kort is er een broertje bij. Luis heeft

maar één droom, geld verdienen en een huis kopen voor zijn moeder. Het raakte mij, dat hij eerst aan zijn moeder denkt en niet aan zichzelf. Voor Luis is zij de belangrijkste persoon in zijn leven. Kinderen in Peru leven zeker niet onbezorgd maar kunnen wel de toekomst veranderen. Wij proberen hen naast de scholing ook een thuis te bieden in de uren na school, zodat zij ook even onbezorgd kunnen zijn.

Recht uit mijn hart wil ik iedereen die ons in het afgelopen jaar weer heeft geholpen bij al het werk dat wij met elkaar verzetten voor Inmenszo ontzettend hartelijk bedanken!

Namens alle kinderen en collega's in Peru en de vrijwilligers van Inmenszo NL, wens ik u heel fijne feestdagen!

Wij wensen u voorspoed, een goede gezondheid en veel gezelligheid met elkaar! Dat 2016 een positief, liefdevol en glansrijk jaar mag worden!



Een warme Kerstgroet,

Arika

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Wilt u een actie samen met ons opzetten mail ons dan: info@inmenszo.com Of bel naar ons secretariaat: 0653-535095.

Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. 0653 535095

Ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620

Rabobank te Gorinchem IBAN: NL57RABO0127185526

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com