

*'Een gesprekje tussen twee kinderen:
'Weet je wie hier de baas is?'
'Ja directora Eliana.' 'Nee hoor vraag maar
aan Anika, die is hier de baas'
'Nee joh, die helpt hier gewoon een beetje'
Mooi hoe kinderen alles interpreteren!*

Anika



Nieuwsbrief 11, november 2012

Lieve donateurs, familie en vrienden,

Geen idee hoe dat bij jullie voelt maar ik heb het idee dat de jaren door mijn vingers glippen. De tijd ontsnapt mij gewoon, natuurlijk wil je alles uit het leven halen maar soms ben je gewoon druk met de dagelijkse dingen en beseft je opeens... het is al weer november, het einde van het jaar komt eraan. Weer eens terugblikken op wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt. We hebben, mede dankzij u, weer veel werk kunnen verzetten voor de kinderen en jongeren in Cusco die dit steuntje in hun rug verdienen. Voordat iedereen begint aan de heerlijke decemberlekkernijen en samen met familie en dierbaren de feestdagen viert, informeren wij u graag weer over onze laatste activiteiten.

Inmenszo in Cusco

Studenten



Natuurlijk vermelden wij altijd met blijdschap het afstuderen van een student: Saddam Cusi heeft zijn titel 'official guide' binnen gehaald.

Guillermo Ayala bevindt zich in de top 10 beste leerlingen van de 'pre-academia'. Hij is zich aan het voorbereiden op de opleiding psychologie.

Dit jaar gaan er 12 studenten afstuderen, zij zullen aan het einde van het jaar hun studie afronden en een stage gaan lopen voordat zij hun officiële diploma kunnen behalen.

Bij de maandelijkse workshops blijkt steeds weer hoe moeilijk het dagelijks leven voor hen is. Het op eigen benen staan en (juiste) beslissingen nemen gaat moeizaam. Daarom hebben we hier maar weer eens extra aandacht aan besteed. Het is ook niet eenvoudig, een groot deel van hen groeide op zonder ouders en in gesloten instellingen.



Een vermelding waard: in het project Yachay Wasi is een ex-studente van onze groep aan het werk gegaan. Aydee werkt halve dagen als secretaresse. Wat is er mooier dan dat iemand eerst hulp ontvangt en nu zelf haar steentje bijdraagt aan de hulp die wij bieden aan de kinderen in Yachay Wasi.

Excursie met jongeren



Dit jaar deed zich weer de mogelijkheid voor een excursie te maken met de jongerengroep. Om hen steeds minder afhankelijk van ons te maken, moesten zij deze excursie geheel zelf organiseren. Ook hadden zij geld ingezameld door een 'pollada' (verkoop van kip uit de oven) en een verloting te organiseren. Met elkaar hadden zij alles geregeld en werd er in augustus een weekend gekampeerd in de provincie Apurimac. De warmwaterbronnen van Conoc, die



grenzen aan de rivier Apurimac, bevinden zich in een microklimaat. Er werd gezwommen en er werd geëvalueerd hoe het met iedere student ging, met zijn studie en in zijn of haar dagelijks leven. Een goed georganiseerd en mooi weekend.



Bijscholing team

Onze coördinatoren zijn het hele jaar druk en soms ontbreekt het ons aan tijd om eens goed te evalueren. Vaak loop je tegen dezelfde problemen aan en denk je dat er geen oplossingen voor zijn. Daarom organiseren wij elk jaar een bijscholing voor de medewerkers. In juli organiseerden wij een workshop waarbij de



volgende thema's aan de orde kwamen: problemen oplossen, werken in teamverband, vertrouwen onderling en hoe kun je als team groeien. Het was een leerzame dag en onze coördinatoren gingen vervolgens aan de slag met het uitgewerkte plan ten aanzien van 'problemen traceren, wat zijn de oorzaken en wat zijn de oplossingen'.



Cultureel studiecetrum Yachay Wasi

Zoals ik onze laatste nieuwsbrief al vermeldde zijn wij op een nieuwe locatie opengegaan. We zaten binnen de kortste keren aan onze limiet qua aantal kinderen dat wij kunnen ontvangen in ons studiecetrum. We sloten ons 1^{ste} semester in juli af met een prachtige *clausura* zoals zij dat hier noemen.



Die middag waren alle familieleden van de kinderen uitgenodigd om het werk van de kinderen te bewonderen; er werd gezongen, theaterstukjes uitgevoerd, gedichten voorgedragen en de kinderen van de huiswerkbegeleiding ontvingen hun diploma's.





Er vonden weer ouderavonden plaats, in juni en in september. Dit zijn voor de ouders belangrijke avonden waar wij niet alleen bespreken hoe hun kinderen ervoor staan maar ook telkens een thema kiezen en een interactieve workshop organiseren waaraan de ouders deelnemen. Het is voor ons ook heel belangrijk om met de families te werken zodat zij weten wat er binnen ons centrum afspeelt en hoe zij hun kinderen thuis verder kunnen begeleiden en samen kunnen werken.

Vanaf augustus zijn wij ook in de ochtenden open. Dit was een grote wens van ons omdat we dan ook de kinderen die 's middags naar school gaan kunnen helpen bij hun huiswerk en algehele ontwikkeling. Dankzij de prachtige donatie van de Louisa Stichting in juni jl. konden wij onze wens in vervulling laten gaan.

Door een mooie donatie hebben wij ook didactisch materiaal aan kunnen schaffen. Deze materialen komen ons zeer goed van pas bij de taal- en wiskundelessen.



Uitbreiding team

We hebben het 2^e semester ons team uitgebreid om twee redenen. De grote aantallen kinderen die ons centrum bezoeken. En daarnaast kregen wij de kans om meer expertise op te doen en de werkwijze te onderzoeken, en waar nodig te verbeteren door de aanstelling van een Spaanse lerares c.q. psychopedagoge en een Nederlandse lerares.



Ana Escoruela González, een Spaanse lerares c.q. psychopedagoge.

Zij assisteert ons bij het in kaart brengen van de problemen die de kinderen ondervinden die moeilijk mee kunnen komen op school.

Wij zijn heel blij met deze bijdragen om zo onze dagelijkse werkzaamheden steeds weer te verbeteren.

En lerares Frouke van Hoogevest:

Graag stel ik mij via deze weg kort aan u voor. Mijn naam is Frouke van Hoogevest.

Ik schrijf dit stukje vanuit Cusco, waar ik nu zo'n twee jaar woon en werk.

Sinds 2004 ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.

Voor mij was het heel gewoon om iedere dag gebruik te kunnen maken van een digitaal schoolbord, computers, moderne methodes en allerlei didactisch materiaal.

Ik besepte mij niet zozeer hoeveel kansen kinderen dagelijks krijgen tot optimale ontwikkeling.



Totdat ik in 2010 het onderwijs in Peru mocht ontdekken.

Van digibord schakelde ik over naar het krijtbord. Van het achteloos pakken van materialen uit het schoolmagazijn ging ik zelf op pad om papier en verf te kopen.

en op een gemiddelde Peruaanse basisschool er nogal anders uit zien dan de lessen die ik gewend was te geven.

Het overgrote deel van de dag brengen de kinderen door met het overschrijven van informatie die de leerkracht op het bord zet.

Daarna gaan de kinderen vanaf groep 3 naar huis met bergen huiswerk. Thuis wacht daar in veel gevallen geen ouder met thee en koekjes om hen te helpen met hun huiswerk.

Wat een verschil met de Nederlandse standaard die ik gewend was!

Vorig jaar kwam ik in contact met Anika en Stichting Inmenszo.

Zij liet mij kennismaken met het studiecentrum Yachay Wasi en de kinderen die daar dagelijks komen.

Ook hier wacht de kinderen geen thee met koekjes, maar wel een veilige plek waar ze persoonlijke aandacht en liefde krijgen.

Een plek waar kinderen geholpen worden om hun schoolresultaten te verbeteren.

Een plek waar professionele begeleiding beschikbaar is op sociaal en emotioneel gebied.

Een plek waar ruimte is voor creatieve ontwikkeling, zodat kinderen meer zichzelf durven zijn.



Ik mocht deel uit gaan maken van het team van Yachay Wasi en tot op de dag van vandaag ben ik daar ontzettend dankbaar voor.

Iedere dag ga ik naar huis met een glimlach op mijn gezicht en het gevoel dat we deze kinderen echt een stapje verder kunnen helpen.

Een stapje verder op weg naar een betere toekomst!

Ik realiseer me goed dat het werk dat wij hier mogen doen niet mogelijk is zonder de hulp uit Nederland.

Daarom wil ik een ieder die ons steunt heel hartelijk bedanken! Ik zie hier met eigen ogen wat een fantastisch werk Inmenszo dankzij jullie kan realiseren!

Groetjes uit Cusco,

Frouke

Inmenszo in Nederland

Fondswerving

Recent zijn wij weer gestart met onze fondswerving voor het jaar 2013. Wij hopen dat wij op de geweldige steun mogen blijven rekenen die wij in de afgelopen jaren hebben ontvangen.



Een stichting die wij er deze keer even uit willen lichten is de Stichting Emmaus in Gouda. Zij zijn ons zeer trouw maar ook altijd zeer geïnteresseerd in ons werk. Wij zijn enorm blij met de structurele hulp die zij ons steeds weer bieden waardoor wij ons werk kunnen blijven voortzetten.

Samenwerking internationaal

Wij werden benaderd door een organisatie uit Engeland, LAFF: Latin American Foundation for the Future. De directrice bracht ons een bezoek in Cusco en was zo te spreken over ons jongerenprogramma dat zij graag wil samenwerken om niet opnieuw eenzelfde project te starten. Na vele overleggen en het bespreken van de voorwaarden en verwachtingen zijn wij nu zover om de samenwerking te starten.

Stichting 'Recolectores de sueños' uit Spanje bezocht ons studieceterum en vervolgens mochten wij een microproject bij hen indienen. Zij plaatsen dit op hun website en zullen in Spanje gaan zoeken naar ondersteuning van dit microproject. Wij hebben een verzoek gedaan tot ondersteuning van onze muzieklessen in ons studieceterum Yachay Wasi in 2013.

En we hebben een prachtige donatie van een Belgisch-Peruaanse organisatie mogen ontvangen. De Stichting 'el libro mi mejor amigo' heeft ons een complete bibliotheek geschonken. Boekenkasten, boeken en een tv met leerzame dvd's. Gezien het aantal kinderen dat dagelijks assisteert zijn wij enorm blij met deze uitbreiding van boeken.



Eindejaarsactie

Brood Banket
Bakker Bas
Nieuw: Wilhelminalaan 75, 4205 ES Gorinchem | tel.: 0183 - 62 35 01
Piazza Center 8, Gorinchem | tel.: 0183 - 62 29 20
www.bakkerbas.nl | Email: info@bakkerbas.nl | Fax: 0183 - 61 98 27



Bakker Bas bakt oliebollen voor Inmenszo! U koopt een heerlijke zak oliebollen en tegelijkertijd helpt u onze kinderen bij hun scholing. Wij zullen in december contact met u opnemen voor de bestellingen en waarschijnlijk

staan wij twee dagen met een kraam in het Piazza Centrum. Wij houden u op de hoogte.

Tenslotte....

Volgens mij heb ik jullie wel eens geschreven of gezegd dat alles went, maar dat is niet waar. De problemen die ik dagelijks tegenkom bij de kinderen en jongeren die wij helpen zijn vaak hartverscheurend. Zoals gisteren toen er een jongetje bij mij kwam en zijn 'rekendiploma' kwam laten zien. Hij was zo trots en tegelijkertijd zo gesloten, met zijn gezicht naar beneden gericht. Ik zei hem 'wat goed José, dat heb je mooi gedaan... dat verdient een sticker en een omhelzing' Hij klemde zich enige tellen tegen mij aan, het leek even of hij niet meer los



wilde laten. Ik vroeg de psychologe later wat zijn situatie is en zij vertelde mij 'hij woont bij zijn vader maar die is de hele dag van huis, zijn moeder heeft hem achtergelaten en heeft een nieuw gezin' Ik begreep nu helemaal de trieste blik in zijn ogen. Lieve mensen dit is maar een klein en eenvoudig voorbeeldje waarom wij deze kinderen blijven helpen en ondersteunen. Dit doen wij samen met jullie, ik kan onze dank niet vaak genoeg uitspreken en tonen. Namens ons team, alle kinderen en jongeren in Cusco: **'Dank jullie wel en wij wensen jullie alvast een**

heel gezellige Decembermaand!'

Hartelijke groet,

Anika

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Wilt u een actie samen met ons opzetten mail ons dan: info@inmenszo.com of bel naar ons secretariaat: 0653-535095.

Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. 0653 535095

Ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620

Rabobank te Gorinchem nummer 12 71 85 526

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com