

December 2007

Einde van het jaar, maar ook einde van het schooljaar. Hier hebben de kinderen vakantie in de maanden januari en februari, zomer in Peru. De afsluitingen worden uitgebreid gevierd met muziek, dans en warme chocolademelk.



Ik ben deze maand druk met het voorbereiden van de excursie die we met de jongeren willen maken in januari. We hebben een cultureel programma opgenomen daar dit ook bijdraagt in de ontwikkeling van de jongeren en de verantwoordelijkheid ten opzichte van hun studies. Verder heb ik deze maand, samen met de coördinator van de jongeren, gekeken wie er in aanmerking komen voor een studie in het nieuwe schooljaar. We hebben ook een psycholoog op 't oog die de jongeren kan gaan begeleiden en een 'plan van aanpak' kan gaan maken met elk van hen. Met hem hebben we een aantal voorbereidende gesprekken. We hebben een eindejaarslunch georganiseerd voor de jongeren om hen te stimuleren en te belonen voor de resultaten die er behaald zijn. Het jaar 2007 was een spannend jaar voor Inmenszo om te kijken of de plannen die we hebben gemaakt ook daadwerkelijk toe te passen waren in de praktijk. We kunnen terugkijken op een jaar van vallen en opstaan maar zeker ook een geslaagd jaar. Inmenszo heeft vorm gekregen in Cusco.

November 2007 - PERU

Weer terug in Cusco...

Sinds 1 november ben ik weer in Cusco na een periode van 6 maanden in Nederland. De eerste week blijkt dat er vrij veel veranderd is op politiek gebied, wat ook gevolgen heeft gehad voor het verschuiven van werknemers van de ene functie in de andere.

Zo is er in één van de weeshuizen ook een nieuwe directrice en dit geeft veel onrust bij het overige personeel. Dus weken van inventariseren, onderzoeken, projecten bekijken en uitvinden wie het dichtst bij de waarheid komt. Dat klinkt gek maar zo werkt het hier, een corrupte regering geeft niet altijd het juiste voorbeeld. Het weerzien met de kids was natuurlijk weer heel bijzonder en ook met hen viel er weer veel bij te praten. Een aantal vertelden trots dat het beter gaat op school en weer 3 leerlingen van de jongerengroep zijn geslaagd voor hun opleiding. Goed te horen!

In het project Villa Maria, waar we afgelopen jaar computers hebben geplaatst, werd enthousiast verteld hoe intensief gebruik gemaakt wordt van de pc's om allerlei informatie van het net te halen om zo hun huiswerk beter te kunnen maken. De hele maand gebruikt om met veel mensen bij te praten en weer verder te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkelingen op gebied van studies en stages. Ook het leven in Cusco weer opgepakt en dat leert je weer geduld te hebben. Het Peruaanse uurtje zit er nog steeds in... dus neem je tijd. Altijd weer even schakelen na het punctuele leventje in Nederland.

En ach als de taxichauffeur het adres niet kan vinden zet hij je gewoon uit de auto... Ach ja uiteindelijk komt alles wel weer goed in Cusco! De maand december kondigt zich aan en dat betekent vakantie in zicht, maar niet voor mij want er valt nog veel te doen!

September 2007 - NL

Het Gorcums Reisburo gaat ons ondersteunen! De heren Visch kwamen met een geweldig mooi aanbod. Vanaf 1 september zullen zij voor een jaar lang van elke willekeurige boeking van een intercontinentale vakantiereis 5 euro overmaken naar de stichting. Geweldig!



Verder ben ik al weer druk met het voorbereiden van mijn vertrek, huisje verhuren, post door laten sturen, is de ketel al nagekeken etc.

Het volgende bericht zal ik begin november vanuit Peru schrijven, tegen alle mensen in Nederland zou ik willen zeggen, wederom dank voor al jullie steun en jullie bijdragen!

Augustus 2007 - NL

Deze maand werden we opgeschrikt door de vreselijke aardbeving in Ica, Peru. Vanuit Nederland kun je alleen bellen en je steun uitspreken naar de mensen die daar verblijven. Direct contact opgenomen met Cusco, daar bleek dat alles had staan schudden en trillen maar geen schade. Gelukkig, denk je dan, iedereen in Cusco is ongedeerd, neemt niet weg dat het een drama is voor de mensen uit Ica en omgeving.

Augustus stond geheel in het teken van de manifestatie gedurende het Zomerfeest Gorinchem. Zo dienden er flyers, banners en t-shirt met logo's gemaakt te worden. Moest de nieuwsbrief deze maand de deur uit en de website ging officieel de lucht in. Kortom veel werk, maar het resultaat was overweldigend.



Tijdens de sponsorborrel van het Zomerfeest hebben zich weer nieuwe donateurs gemeld die met elkaar zorgden voor een fantastische bijdrage.

Belle Perez droeg de stichting ook een warm hart toe, wij spraken na haar optreden met haar en zij signeerde een t-shirt van Inmenszo wat wij in de toekomst nog zullen veilen.

Op 28 augustus ontvingen we ook nog eens een prachtige cheque van de 'Gorcumse Glasverzekering Mij' ter waarde van 3150,00 euro. Deze werd aangeboden door een aantal ondernemers uit de binnenstad van Gorinchem die een bedrag hadden te verdelen naar aanleiding van het kapitaal wat zij hadden opgebouwd binnen deze verzekering, die nu werd opgeheven.

Nogmaals dankjewel aan alle betrokken partijen!

Mei - Juli 2007 - NL

'Achter de schermen' wordt er hier in Nederland nu hard gewerkt zodat ik weer terug kan naar Cusco om de plannen verder te verwezenlijken.

De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend, veel mensen dragen de stichting al een warm hart toe en luisteren met belangstelling en begrip naar de verhalen uit Cusco. Deze periode gebruikte ik vooral om orde op zaken te stellen, de administratie dient gedaan te worden, contact opnemen met bestaande donateurs, nieuwe donateurs werven, de nieuwsbrief wordt aan gewerkt en deze website in orde gemaakt.

In augustus is Inmenszo uitgenodigd bij het Zomerfeest Gorinchem om zich te manifesteren. Natuurlijk maken wij dankbaar gebruik van deze optie om meer bekendheid te krijgen en zijn we nu druk met de publiciteit eromheen.

We houden u op de hoogte....

April 2007 - PERU

Oeps, de tijd blijkt altijd weer sneller te gaan dan je van te voren bedenkt. Ik heb nog zo veel mogelijk geregeld ten aanzien van de studies voor de jongeren voor mijn vertrek naar Nederland. Heb onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een restaurantje, of eigenlijk denken we nu meer aan een koffie/lunchroom, maar kwamen we tot de conclusie dat de jongeren op dit moment nog niet capabel genoeg waren. Het leek ons beter dat ze hun studies voortzetten en voltooiën en dat we dan een groep samenstellen die capabel is voor de werkzaamheden in het restaurantje. Tevens hebben we daar natuurlijk wel een startkapitaal voor nodig.

We namen het besluit dat ik in Nederland zal proberen weer wat centjes bij elkaar te krijgen en in het najaar van 2007 dit plan verder te ontplooiën. Wij hebben er vertrouwen in en zien er naar uit hiermee aan de slag te gaan.

De dag voor Koningsdag zat ik weer in mijn Hollandse appartementje bij te komen van alle indrukken en ervaringen. Het leven in twee werelden valt niet altijd mee maar samen met de kids in Cusco en onze donateurs gaan we door....

Maart 2007 - PERU

De jongerengroep bestaat nu ongeveer uit 20 tot 25 jonge mensen die hun weg in het leven proberen te vinden. Bijna allemaal zijn ze nu aan een studie begonnen of gaan op korte termijn beginnen.

We hebben een jongen in de groep die met zijn familie prachtig andina handwerk maakt, op ecologische basis. Op dit moment zijn we aan het bekijken waar we deze producten gaan verkopen. Inmenszo heeft gezorgd dat ze nu bij het weeshuis Maria Salome Ferro ruimte hebben om dit werk te maken. Hij geeft nu les aan andere jongeren om ook te leren hoe dit te weven.

Hij verdient hiermee zijn boterhammetje en tegelijkertijd wordt er nu andina handwerk geproduceerd. Op dit moment zijn we aan het bekijken waar we deze producten gaan verkopen. We denken hierbij aan hostels, restaurants, Spaanse scholen maar tevens zoeken wij naar verkooppunten hier in Nederland.

De samenwerking met de Stichting Hope is nu ook een feit. Hiervoor zijn wij ontzettend dankbaar daar gedurende de perioden dat ik in Nederland ben de ondersteuning van de studies etc. gewoon door kan gaan.

Februari 2007 - PERU

We hebben onze eerste bijeenkomst met de jongeren weer op de planning staan. Wat we bij deze bijeenkomsten bekijken is hoe het leven na het weeshuis verloopt, wat ontbreekt er voor deze jonge mensen, waar lopen ze tegen aan of wat ze willen of niet willen.

We begeleiden hen bij de keuze van een (korte) studie waarbij we rekening houden met de werkgelegenheid. Zo hebben we gekozen voor de korte opleidingen in toerisme, engels, bediening, kok, ober en barman.

Tevens gaan we op zoek naar stageplaatsen. Deze maand weer een jongen geplaatst bij een reisbureau en een meisje in een restaurant. De kosten voor een dergelijke stage worden in eerste instantie vanuit de stichting betaald, waardoor de werkgever financieel nog geen lasten heeft en hij eerst kan kijken hoe deze periode verloopt.

Elke week brengen we een bezoek aan de stagaire en werkgever om te kijken hoe het gaat en te evalueren.

Volgrots mochten we ook weer diploma's uitreiken aan vier van onze 'weeshuis'bewoners die geslaagd waren voor 'housekeeping.'

Januari 2007 - PERU

Alle begin is moeilijk zegt men wel eens, nou dat was 't dan voor de start van Inmenszo ook. Je weg vinden in wat de mogelijkheden zijn in Cusco en wat er mogelijk is met de kinderen die het weeshuis gaan verlaten en net verlaten hebben was er één van vallen en opstaan.

Maar goed gewoon aan de slag gegaan, mensen benaderd die al wat langere tijd ontwikkelingswerk verrichten in Cusco, opleidingsinstituten bezocht, met ondernemers gesproken en met name deze maand hard gewerkt in het weeshuis Maria Salome Ferro daar de vaste leiding met vakantie was. De kinderen hadden zelf ook vakantie dus veel sport- en spelactiviteiten georganiseerd.

Weer veel monopoly gespeeld, dus weer helemaal thuis in de straten, hotels en huisjes....en de kinderen maar roepen was dit geld maar echt!